

Stichting ClownsZaken

nieuwsbrief 10 - december 2024

Dit jaar hebben we heel veel mooie projecten kunnen verzorgen en heel veel mensen blij kunnen maken. De clowns optredens bieden afleiding, ontspanning, groei van zelfvertrouwen en natuurlijk plezier. Hier een aantal verslagen van de projecten in 2024.

Nederland

We hebben verschillende bezoeken kunnen brengen aan vluchtelingen. Vaak met mooie reacties van ouders en begeleiding: “De kinderen voelen zich veilig, wanneer jullie er zijn. Waar ze eerst nog erg terughoudend waren, doen ze nu actief mee en kunnen ze niet wachten tot jullie weer komen.”

Regelmatig bezoeken we ook een woonvoorziening voor ouderen. Waarbij we zingen, dansen op Foxy Foxtrot en plezier maken. Niet alleen de bewoners genieten, maar ook de begeleiding loopt met een glimlach op het gezicht rond. En wanneer Pluk een handkus krijgt kan haar dag niet meer stuk!

Dit jaar had ik een onverwachte ontmoeting met Koning Willem Alexander. Hij kwam een tentoonstelling openen met kunst van mensen met een beperking. Een heel bijzonder moment.



Georgië en Armenië



Marleen in Georgië

Van de meeste clowns nemen we in Georgië afscheid, maar met een klein groepje gaan we door naar Armenië.

We bezoeken vluchtelingen, ziekenhuizen en gehandicapte kinderen. Azerbeidzjan breidt het grondgebied uit waardoor mensen verder Armenië in vluchtten. We komen aan in een klein dorp, maar ik heb niet echt kunnen achterhalen waar we precies optreden.

Dit jaar mocht Marleen voor het Gezondheids! Institute van Patch Adams de eerste reis naar Georgië en Armenië coördineren.

Met een groep van 35 clowns bezochten we ziekenhuizen, weeshuizen voor mensen met een beperking en kinderen op de vlucht. Bijzondere plekken met iedere een eigen verhaal. Bij de vluchtelingenopvang is een vrouw behalve bezoeker, ook vrijwilligster. Ze sorteert kleding en andere producten. Haar zoon zit op een stoel, hij heeft het syndroom van Down.

Ze kijkt me aan: “Kan hij hier bij jou blijven?” Ik glimlach, de moeder vertrekt naar de ruimte ernaast en samen spelen we.

Soms komen er andere mensen eten ophalen en staan er kinderen te wachten.

We goochelen, spelen en maken muziek. Wanneer de tijd erop zit, is er onrust bij de andere vrijwilligers. Ik vraag bezorgd wat er is. “We hebben zo genoten van deze mooie energie, dat we zijn vergeten om de mensen te registreren. Eén van de fijnste middagen sinds tijden.”

De locatie blijkt een theater te zijn dat pas is geverfd. De burgemeester en regio-burgemeester verwelkomen ons. Plus 400 kinderen die een show verwachten. Dus pak ik mijn tas met goocheltrucs, zetten we muziek op en maken we er een hele show van. Iedereen is enthousiast. “De kinderen hebben in jaren niet zo genoten” vertelt de vertaalster.



Marleen in Armenië

Marokko

Het is de tweede keer dat Pluk dit land bezoekt. De 25 clowns bezoeken in Marrakesh en Casablanca weeshuizen, ziekenhuizen en mensen met een beperking. In Casablanca is er slechts één kinderziekenhuis voor de hele regio en iedereen moet hier naartoe voor een behandeling. Omdat er niet altijd voor iedereen ruimte is, staan er ook brancards op de gang.

Wanneer er een kleurrijke parade vol clowns voorbij trekt met muziek en zeepbellen, is dit dan ook een magisch moment voor velen. Op de orthopedische afdeling liggen sommige kinderen gegipst aan het bed vast. Toch is het wel mogelijk om een magisch moment te creëren. Met mijn gouden doek laat ik mama verdwijnen.

De kinderen schateren het uit van het lachen, wanneer ik twijfel of ik mama terug zal toveren.



Patch Adams in Marokko

Dit jaar is er ook een bekende clown uit Puerto Rico mee. Samen met een vriend hebben ze een spectaculaire show waarin gejongleerd en gedanst wordt. Maar er is ook plek voor een paar acrobatische kippen uit Nederland en zelfs een kip, die dankzij de hulp van de kinderen over het podium vliegt.

Een bijzonder moment...

We lopen naar het hotel nadat we hebben gegeten. Nog in ons kostuum en het was een lange en vermoeiende dag. Toch is het gezellig. Clowns kletsen, delen hun ervaringen of vertellen over thuis. Even ontspannen. Het moet een bijzonder gezicht zijn; 25 clowns, een gekleurde en misschien wat luide stoet. Bijna bij het hotel word ik geroepen. "Hé meisje! Wat is dit?"

Een groep van vier jongens van begin 20. Ik vertel hen over onze projecten.

Eén van de jongens zegt: “Dit is het mooiste wat me deze week is gebeurd. Dat jullie over straat lopen en het trapje afspringen. Dit zie ik nooit.”

Een ander knikt instemmend; “Dit had ik echt nodig.”

Ik doe wat pogingen Marokkaans te spreken, dit tot hilariteit van de groep. Ze geven me wat tips en we oefenen samen, voordat we elkaar gedag zeggen.

Soms zijn het de onverwachte momenten die de dag bijzonder maken.



Marleen met de clownsgroep in Marokko



Inzamelen

Dit jaar stond er een mooi artikel over Stichting Clownsaken in het magazine van de Rabobank.

We hebben ook meegedaan met de stemactie, waardoor we in 2025 een mooie bezoek kunnen gaan brengen aan cliënten van Stichting Gemiva.

2025

Komend jaar doen we ons best om de huidige projecten voort te kunnen zetten en nieuwe projecten te ontwikkelen.
Houd de social media in de gaten voor updates.

Bedankt

We willen iedereen bedanken voor hun donaties en hulp bij inzamelingsacties.
Zonder deze steun is het niet mogelijk de vele mooie projecten in de toekomst te blijven doen.

Stichting Clownsaken

website: www.marleenvanos.nl - email: info@marleenvanos.nl

giften: IBAN NL44RABO0119849747 t.n.v. Stichting Clownsaken, te Reeuwijk

KVK nr.: 55595200

